



Geniet van het leven, blijf van elkaar houden,  
want daar draait het om in 't leven - LIEFDE.  
Bedankt dat jullie me met zoveel liefde omringd hebben.  
Ik hou van jullie.  
Als ik als een engeltje op jullie schouder met jullie mee kan gaan,  
zal ik er altijd zijn.

Mariette



Herinnner mij, maar niet in sombere dagen  
Herinner mij, in een stralende zon,  
Hoe ik was, toen ik alles nog kon.

Verdrietig maar dankbaar namen we afscheid van

MEVROUW

# Mariette Everaert

geboren te Gent op 9 september 1943

en er overleden op 29 maart 2021.

De uitvaart, gevolgd door de uitstrooiing op de parkbegraafplaats te Nazareth, vond plaats in beperkte kring.

online condoleren via [www.uitvaarteveraert.be](http://www.uitvaarteveraert.be)

Dit melden u:

René en Marleen Everaert - Lenaerts

*haar zoon en schoondochter*

Pieter en Viktor Everaert

*haar kleinkinderen*

Rik en Tina Vandorpe - Everaert en kinderen Maya en Niels  
Jo Everaert

Wim en Rebecca Everaert - Van Acker en kinderen Lukas en Amelia

*haar neven en nichten*

Een warme dank aan Maria en Jacques, Rosane en Leo,  
Eric en Georgette, haar vrienden die enorm veel betekenden voor haar.

Ook aan Noël, Lindy en Kelly voor de goede zorgen de laatste jaren.

Een speciale waardering voor dokter Dujardin Geert.

Rouwadres: Zuiderbiesten 10, 9810 Nazareth