

Ach papa,
Hey pepe,

Zo spreken we jou aan. De heel gewone dingen,
maken onze band zo hecht.
De alledaagse bezigheden hoorden gewoon bij ons.
Je was een man van weinig woorden.
Een vader en pepe waar je op kon bouwen.

Onvoorwaardelijk met zoveel liefde heb je voor ons geleefd en gezorgd.
En juist dat bepaalde in alles wat je voor ons betekent.
Nu moeten we plots met veel verdriet afscheid nemen
van onze geliefde papa en zorgzame pepe.
Zo bescheiden ben je gestorven.

Maar wie of wat je liefhebt, gaat niet echt, nooit echt dood.

Je kinderen en kleinkinderen.



Niemand weet waarom
geluk soms wegwaait...

Verdrietig maar dankbaar nemen we afscheid van

DE HEER

Dirk De Poortere

geboren te Gent op 9 september 1960
en overleden in het UZ Gent op 7 mei 2021.

De uitvaart, gevolgd door de uitstrooiing op de parkbegraafplaats te Nazareth,
vond plaats in beperkte kring.

online condoleren via www.uitvaartevertaert.be

Dit melden u:

Tom en Kelly Ronsse - De Poortere
Jelle en Thu Thuy
Hannelore
Renske

Nick en Sylvie Verschueren - De Poortere
Collin
Xandro

Thomas en Kimberly Volckaert - De Poortere
Axana
Chloé
Louwīs

zijn kinderen en kleinkinderen

Diederik en Christel De Meyere - De Poortere
Jari en Sarah
Liesl

zijn zus, schoonbroer, neef en nicht

Rouwadres:
Omgangstraat 117, 9750 Kruisem

Heirweg 39, 9750 Kruisem