



Dankbaar namen we afscheid van

MEVROUW

Alice De Smeytere

weduwe van de heer Richard Vanhoecke

geboren te Nazareth op 22 april 1926
en er rustig overleden in WZC Wielkine op 22 augustus 2023.

Dit melden u:

(†) Ivan Vanhoecke

haar zoon

Steven en Sabine Vanhoecke - Callewaert

Tom en Björn Vanhoecke - Stock

haar kleinkinderen

Ellis en Finn Vanhoecke

haar achterkleinkinderen

alsook haar schoonzussen, neven en nichten.

De families De Smeytere - Vanhoecke - De Clercq - De Rycke

Met dank aan Dr. P. en S. Moisse en directie en verplegend personeel van WZC Wielkine.

De uitvaart vond plaats in beperkte kring.

Alice werd bijgezet bij haar zoon in het columbarium op de begraafplaats van Nazareth.

Wij nemen afscheid van Lieske na een mooi gevuld leven. Zij werd bijna een eeuw geleden geboren in de Warandestraat te Nazareth als jongste van 4 kinderen in een eenvoudig landbouwersgezin.

Toen zij 14 jaar was, brak de oorlog uit en overleed haar vader, die naast zijn hoeve ook actief was als garde-chasse op het kasteeldomein van Baron Ignace Kervyn de Volkaersbeke een beetje verder in de straat. Zo moest zij al van jongsaf meehelpen op de ouderlijke hoeve die zij na de oorlog dan verder zette met haar man Richard. Het koppel werkte hard en Richard ging zoals zovelen tussendoor ook nog werken in de bouw en in de jaarlijkse bietencampagne in Frankrijk waardoor Alice gewoon was haar mannetje te staan op de hoeve samen met haar inwonende moeder Elvina en haar zoon Ivan. Eiermarchands en beestekopers die voor de eerste keer op het erf kwamen, mispakten zich wel eens aan Alice want ze was bij de pinken en met haar voeten laten spelen lag niet in haar aard.

Na de verhuis, een paar honderd meter verder in de Warandestraat, genoot ze na haar pensionering nog met volle teugen van het leven op hun nieuwe stek. Daguitstapjes met haar auto of met de bus, kaartavonden met vrienden, neven en nichten, wafels bakken, fietstochtjes, naar de markt gaan in Nazareth en Deinze, haar moestuin, busreizen naar Spanje en ook culturele en sociale evenementen pikte ze graag mee.

Haar leven liep zeker niet altijd op rozen. Zo verloor ze veel te vroeg haar man en erna haar enige zoon, maar zij rechtte altijd weer haar rug en maakte er het beste van.

Als geboren en getogen Nazarener kende ze heel veel mensen in de gemeente en op oudere leeftijd stond ze er ook regelmatig bij stil dat er haar al veel van deze vrienden en kennissen waren ontvallen. Haar 2 kleinzonen Steven en Tom waren altijd haar oogappels en ze fleurde helemaal op als zij na school of in de vakanties langs kwamen. Ze voetbalde met hen, deed fietstochtjes en nog veel meer leuke dingen.

In 2019 verhuisde Lieske naar WZC Wielkine gezien 2 operatie's aan de heupen haar het stappen bemoeilijkten. Dáar genoot ze van de activiteiten en de bezoeken van familie, medebewoners, personeel en vrienden. Ze fleurde op als haar achterkleinkinderen Ellis en Finn om ter eerst bij haar op de schoot wilden. En Jules de Duitse herder maakte haar dag goed met zijn enthousiaste begroeting. Terwijl de lichamelijke achteruitgang zich beetje bij beetje verder zette bleef ze geestelijk tot het laatste bij de pinken en haar eigen wil en koppigheid hielpen haar een mooie leeftijd te bereiken. Na altijd een gedreven vrouw geweest te zijn, was ze nu door allerlei ouderdomskwalen kwetsbaarder en hulpelozer geworden en daar kon ze moeilijk vrede mee nemen.

Woensdag 14 juni ging ze nog met de bus mee op uitstap naar zee. Ze genoot samen met de andere bewonders en vrijwilligers met volle teugen van de zeelucht en het schitterende weer. De dag erna ging het vlug bergaf en dacht iedereen dat haar einde nabij was. Deze mooie uitstap was voor haar blijkbaar een mooie afsluiter van een lang en rijkgevoeld leven. De dagen erna verbeterde ze weer en zo hield ze het nog twee maand vol maar haar levensverhaal was stilaan geschreven. Ze kon met een gerust hart afscheid nemen van haar aardse bestaan en is nu terug bij haar man, zoon, broer, zussen, schoonzussen, schoonbroers, vrienden, neven en nichten waarmee ze zoveel lief en leed deelde tijdens haar aanwezigheid hier op aarde. Moge ze nu rusten in vrede.

De familie dankt u voor uw medeleven en steun.

online condoleren via www.uitvaarteveraert.be

Rouwadres : Begrafenissen Everaert
t.a.v. de familie Vanhoecke - De Smeytere
's Gravenstraat 120, 9810 Nazareth



*Waar je ook bent
Ik zou het niet weten
Niet in afstand of tijd te meten
Maar ik heb je bij me
Diep in mij
Daarom ben je zo dichtbij*